

a b c

Här finns 46 stuglotter och 14 odlingslotter varav en är handikappsanpassad. En av lotterna delar tre förskolor på.

Årstalunden (därav koloniföreningens namn) kallades nödbostäderna som 1919 byggts upp på Södra Bergen. Dessa revs 1938 för att Södersjukhuset skulle byggas där.

Intresselista.

Vill du bli kolonist kan du göra en intresseanmälan. Det kostar 100:- per år att stå på intresselistan.

Anmälningsblanketterna finns på vår hemsida: www.sodraarstalunden.se

För närvarande är det mer än ett hundratal som väntar på en kolonilott. Först får man alltid en odlingslott. När en stuga blir ledig kan man anmäla sitt intresse för stugan. Det är lättare att få en lott i andra föreningar utanför innerstan.



Södra Årstalundens koloniträdgårdar
Box 38015 100 64 Stockholm
www.sodraarstalunden.se



SÖDRA ÅRSTALUNDENS

KOLONITRÄD
GÅRDAR





Området där Södra Årstalunden ligger var 1912 ett brant berg som stupade rakt ner i Årstaviken.

Många flitiga spadar och hackor planade ut odlingsytor som man också byggde små stugor på.

När järnvägen byggdes 1939 sades alla kolonister upp och föreningen förlorade flera stugor. Men kolonisterna på bergssluttningen bet sig kvar.

Trettioalet plågades av bostadsbrist och många kolonister hyrde ut sina oisolerade stugor som var i uruselt skick. Folk frös ihjäl och man förbjöds övernatta på koloniområdet.

Kolonisterna hade ettårskontrakt och man reparerade inte gärna en stuga som kunde tas ifrån en nästa år.



Dalens koloniområde skövlades 1960 för att ett jättesjukhus skulle byggas. Området låg öde i sju år. Kolonisterna i Stockholm ilsknade till och krävde flerårskontrakt och upprustning av områdena.



Myndigheterna förstod allvaret bakom kolonisternas ilska och flerårskontrakt började skrivas, staket sattes upp, regler för husens storlek upprättades, bodar och toaletter rustades upp. Hembudsregler infördes för försäljning av stugorna.

Hembudsregeln infördes 1976.
Den innebär att man inte kan sälja sin stuga på öppna marknaden. Stugan säljs till föreningen som sedan utser en ny köpare.

Den övre delen av Södra Årstalunden delades upp till sju nya lotter där nya kolonister fick en svår uppgift - att bygga sin stuga och odla en trädgård på det branta berget. Den ytan hade fram till dess kommersiellt odlats av en trädgårdsmästare som bodde i stugan på nuvarande lott 38.

Odlingslotterna vid järnvägen anlades 1981 och föreningen fick för första gången 25-årskontrakt med kommunen.

KOLONISTER

Koloniströrelsen uppstod i Tyskland i slutet av 1800-talet och spred sig snabbt över Europa.

ANNA LINDHAGEN

1903

Den svenska borgarkvinnan Anna Lindhagen blev eld och lågor när hon 1903 besökte Köpenhamn och såg kolonierna där.

SÖDERBRUNN

1905

Det första området som anlades i Stockholm heter Söderbrunn och anlades 1905.

ERIKSDALSLUNDEN

1906

När Anna Lindhagen upptäckte Södermalms sydsida – en utmark långt från centrum – kunde kolonister redan 1906 flytta in i sina 6 kvm stora hus i Eriksdalslunden.

FÖRSTA VÄRLDSKRIGET

1914-1918



Vid första världskriget, 1914-1918, bröt hungerkravaller ut. Myndigheterna upplät då all mark som man kunde odla på - parker, bergsskrevor och andra tomma ytor - för potatisodling. Gratis sättpotatis delades också ut.